

# Happy Lama Travel

*Lamalike - Off the beaten track*

## Roadtrip på verdens tag - Wakhan Valley og Pamir Highway

Særrejse til Tadsjikistan og Kirgisistan med erfaren dansk rejseleder  
4. september 2016 - 17. september 2016 (garanteret afrejse)



Tag med på et af verdens mest storslåede road trips gennem Wakhan Valley med Pamirbjergene som gigantisk kulisse. Pamirbjergene er kendt som "verdens tag", og er et område med en betagende natur og hjemsted for en fascinerende blanding af kulturer.

Følg i fodsporene på tidligere tiders handlende, pilgrimme og victorianske opdagelsesrejsende og opdag en isoleret region i et sjældent besøgt område af verden, hvor hver landsby taler sin egen dialekt, og lokale traditioner er fastholdt i århundreder.

Den legendariske Pamir Highway har på denne rejse sit begyndelsessted i Dushanbe, Hovedstaden i Tadsjikistan, men ret hurtigt lægger vi den moderne verden bag os, som vi følger de snoede bjergveje og høje pas i skyggen af nogle af verdens højeste bjerge.

Vi besøger ødelagte forter fra de dage, hvor Silkevejens handlende gjorde holdt, og vi kommer forbi landmærker, som Marco Polo har nævnt i sine gamle optegnelser. Da vi tilbringer mange nætter i lokale guesthouses, er vi i stand til at få en stor indsigt i, hvad det virkelig vil sige at leve i denne barske men majestætiske region.

Fra Tadsjikistan krydser vi grænsen og rejser ind i Kirgisistan, hvor vi har en overnatning i den antikke by Osh, før vi besøger Tadsjikistans nordvestlige hjørne og besøger historiske silkevejs- og markedsbyer som Khojand og Istaravshan.

**Afrejsten er garanteret - Rejseleder Jan Tvernø har booket sin flybillet – Se flere detaljer på Happy Lama Travels hjemmeside [www.happylamatravel.com](http://www.happylamatravel.com)**

*God rejselyst*

*Jan "Lama" Tvernø*

*Happy Lama Travel*

[www.happylamatravel.com](http://www.happylamatravel.com)

[happylama@happylamatravel.com](mailto:happylama@happylamatravel.com)

+45 4248 4616

## Søndag den 4. September 2016: Afrejse fra København

Happy Lama Travel anbefaler følgende flyafgang med Turkish Airlines fra København via Istanbul til Dushanbe:

### 040916:

CPH-IST 11:35 - 15:50

IST-DYU 21:10 - 03:45 (+1)

### 170916:

DYU-IST 05:40 - 09:05

IST-CPH 14:55 - 17:10

*Hotel Mercury eller lignende -/-*



## Mandag den 5. September 2016: Ankomst til Dushanbe og citytour

Ankomst til Dushanbe og indlogering på hotel. Vi trænger nok lige til et par hurtige timer på øjet før vores spændende centralasiatiske eventyr starter, så vi har sørget for hotel fra ankomst.

Op ad dagen tager vi på en frisk bytur i Tadsjikistans hovedstad Dushanbe, hvor vi bla. oplever bymidten, Rudaki Park, National Museum of Antiques, Den botaniske have, smukke Ismaili Centre, verdens største fritstående flagstang, verdens største tehus og Gurminj Zavkibekov museet.

I Tadsjikistan, som er en tidligere sovjetrepublik, er de meget glade for voldsomt store monumenter, hvilket vi vil opleve flere gange.

*Hotel Mercury eller lignende M/F/A*



## Tirsdag den 6. September 2016: Dushanbe - Kalai-Khumb

Dette er dagen, hvor vi stævner ud på en episk rejse i noget af verdens smukkeste og mest dramatiske natur.

Vi forlader Dushanbe og sætter kursen mod den sydøstlige del af Tadsjikistan med smukke udsigter over floden Panj.

Vi kører gennem et smukt og bjergrigt terræn med små charmerende landsbyer og passerer Khaburabot passet før vi stævner ind i den lille landsby Kalai-Khumb.

Allerede når vi forlader Dushanbe, vil vi bemærke at vi bevæger os ind i et mere traditionelt og konservativt område, hvor mænd har fuldskæg og kvinder bærer traditionel beklædning.

*Local guesthouse Roma eller lignende M/F/A*



## Onsdag den 7. September 2016: Kalai-Khumb - Khorog

Fra Kalai-Khumb følger vi floden Panj hele dagen, til vi ankommer i Khorog. Vi skal ikke køre så forfærdelig langt, men sceneriet er enestående smukt og det skal selvfølgelig nydes i fulde drag.

Khorog er hovedstad i den autonome republik Gorno-Badakshan, som nærmest udgør 50% af Tadsjikistan og er lige så ukendt som ligeledes autonome Karakalpakstan som udgør 50% af Usbekistan.

Khorog er ikke desto mindre en lille by, men som altid på disse kanter er der en livlig markedsstemning i det meste af byen.

*Lal Inn eller lignende M/F/A*



## Torsdag den 8. September 2016: Khorog - Ishkashim

Endnu en spektakulær dag på en af verdens smukkeste landeveje venter os, når vi stævner ud fra Khorog og kører mod Ishkashim.

På vejen besøger vi de varme kilder i Garmchasma, hvor vi kan vaske noget af landevejsstøvet af.

Vi entrerer nu den tadsjikiske del af smukke og frodige Wakhan Valley og passerer på vejen, stadig aktive miner, som Marco Polo nævnte i sine beretninger.

Området er særligt kendt for sin fine blå Lapis Azul, som især de gamle ægyptere var begejstret for.

At denne region langs Silkevejen er et ældgammelt handelscentrum dokumenteres ved at den Lapis Azul der er anvendt i Tut Ankh Amons dødsmaske er sporet hertil.

*Local guesthouse Anis eller lignende M/F/A*



## Fredag den 9. September 2016: Ishkashim - Langar

I dag får vi set bevis på, at Wakhan Valley ikke kun er fantastisk smuk natur, men også er et meget historisk og kulturelt sted.

Vi besøger bla. Khakhha fæstningen ved landsbyen Namadguti. Denne imponerende struktur rejser sig fra en naturligt dannet klippeplatform og dateres tilbage til det 3. århundrede.

Der er en række af disse gamle fæstninger i området, og vi besøger også Yamchun fortet - måske den mest imponerende af dem alle.

Vi holder en naturlig pause ved de varme kilder ved Bibi Fatima som er opkaldt efter profeten Muhammed søster. De lokale kvinder har den overbevisning at kilderne øger deres frugtbarhed.

Ved Vrang oplever vi også nogle buddhistiske stupaer fra det 4. århundrede – En påmindelse om den gamle pilgrims- og handelsrutes store diversitet.

*Local guesthouse Yodgor eller lignende M/F/A*



## Lørdag den 10. September 2016: Langar - Murgab

Vi forlader frodige Wakhan Valley og befinder os snart i en helt anden, barsk og vegetationsfattig verden, når Pamir Highway for alvor sætter kurs mod grænsen til Kirgisistan over en nådesløs højslette som mest ligner Det Tibetanske Plateau eller Altiplano i Sydamerika.

På vejen passerer vi Khargush passet på hele 4.344 moh. Hvorfra der selvsagt er fabelagtige udsigter over Pamir og Hindukush bjergenes forrevne tinder.

Vejen mellem Khorog og Osh blev først anlagt i 1931 og er i dag en ikonisk vejstrækning for de eventyrlystne og vi vil med garanti se både motorcyklister, voldsomme ekspeditionskøretøjer og sågar folk på mountainbike.

*Local guesthouse Suhrab eller lignende M/F/A*



## Søndag den 11. September 2016: Murgab - Karakulsøen

Vi fortsætter vores episke rejse mod den fabelagtige Karakulsø.

Undervejs krydser vi flere høje bjergpas. Bla. Ak-Baital på hele 4.655 moh., som også er det højeste bjergpas på vores rejse.

Vi ankommer til Karakulsøen, som er den højest beliggende sø i Centralasien i 3.915 moh. - Så højt at der ikke lever fisk i søen.

Karakul betyder "sort sø", men i foråret, sommeren og efteråret er vandet næsten altid turkisblå.

*Local guesthouse M/F/A*



## Mandag den 12. September 2016: Karakulsøen - Osh (Kirgisistan)

Vi forlader stille og roligt de majestætiske Pamirbjergene og de gamle handelsveje mellem nuværende Kina, Tadsjikistan og Kirgisistan.

Vi passerer grænsen til Kirgisistan, hvilket normalt er enkelt, da Kirgisistan i modsætning til sine naboer ikke kræver visum.

På den kirgisiske side af grænsen passerer vi Taldyppet på 3.554 moh. og entrerer en verden af frodige landbrugsarealer og små landsbyer som står i skarp kontrast til de sidste dages barske miljøer på toppen af Pamirbjergene.

Hvis vejret er klart kan vi få et glimt af Peak Lenin på hele 7.134 moh. Et smukt bjerg som Happy Lama Travels ejer Jan "Lama" Tvernø i øjeblikket planlægger en bestigning af.

Vi ankommer til Kirgisistans ældste og næststørste by Osh om eftermiddagen.

*Eco House eller lignende M/F/A*



## Tirsdag den 13. September 2016: Osh - Khojand (Tadsjikistan)

Osh er en gammel by - Nogle kilder daterer den til 500 før Kristus og rygterne vil vide at det er enten Alexander den store eller Kong Salomon som har grundlagt byen.

Osh ligger på kanten af Ferghana Valley med et stort mix af etniciteter - usbekere, kirgisere, tadsjiker m.fl. og har derfor et af regionens mest interessante og livlige markeder.

Osh er også hjemsted for Kirgisistans største moské og en af få tilbageværende Leninstatuer - Som de nu synes at være ganske tilfredse med i netop Kirgisistan.

Vi forlader Osh og sætter i zig-zag kurs udenom små usbekiske og tadsjikiske enklaver vestpå mod Khojand i Tadsjikistan.

*Hotel Soghd eller lignende M/F/A*



## Onsdag den 14. September 2016: Khojand - Istaravshan

Khojand er på mange måder både moderne og historisk. Khojand er Tadsjikistans næststørste by med godt 170.000 indbyggere samt landets største industricentrum.

I sovjettiden hed byen Leninabad, hvilket vist meget godt understreger byens industrielle betydning.

Byen blev angiveligt grundlagt af Alexander den Store og var en af de få byer som ikke frivilligt overgav sig til Djengis Khan for at blive indlemmet i det store mongolske rige i middelalderen.

Blot 100 km. Sydpå fra Khojand finder vi Istaravshan.

*Local guesthouse M/F/A*



## Torsdag den 15. September 2016: Istaravshan - Dushanbe

Blot 100 km. sydpå fra Khojand finder vi Istaravshan, som også er en gammel traditionel markedsby på en af Silkevejens forgreninger.

Byen og dens omgivelser er et levende museum med mange spændende arkæologiske seværdigheder, hvoraf nogle kan spores helt tilbage til Kyrus den Stores grundlæggelse af Cyropolis ca. 600 før Kristus.

Istaravshan huser også en del smukke moskéer og madrassaer.  
*Hotel Mercury eller lignende M/F/A*



## Fredag den 16. September 2016: Dushanbe - Hissar - Dushanbe

Vi besøger Hissarfortet fra det 18. århundrede, som ligger lidt udenfor Dushanbe og indtager en central plads i tadsjikisk historie.

Hissarfortets historie er ganske farverig - Op gennem 1920'erne udspillede der sig et magtspil mellem bolsjevikker og Pan tyrkiske grupperinger om magten i denne del af Centralasien.

Den ottomanske leder Enver Pasha blev dræbt og bolsjevikkerne overtog magten i denne meget fjernt beliggende del af daværende Sovjetunionen.

Tæt ved Hissarfortet ligger to madrassaer fra 1600-tallet.  
*Hotel Mercury eller lignende M/F/A*



## Lørdag den 17. September 2016: Dushanbe - København

Happy Lama Travel anbefaler følgende flyafgang med Turkish Airlines fra København via Istanbul til Dushanbe:

### 040916:

CPH-IST 11:35 - 15:50

IST-DYU 21:10 - 03:45 (+1)

### 170916:

DYU-IST 05:40 - 09:05

IST-CPH 14:55 - 17:10

*Hotel Mercury -/-*



## Priser, betingelser og vilkår for rejsen

### Rejsens pris pr. person:

DKK 19.500 ved 2-5 deltagere incl. rejseleder Jan "Lama" Tvernø

DKK 18.500 ved flere end 5 deltagere incl. rejseleder Jan "Lama" Tvernø

Enkeltværelsetillæg\*1: DKK 1.600

### Tilmelding og spørgsmål:

Happy Lama Travel v/Jan "Lama" Tvernø - [happylama@happylamatravel.com](mailto:happylama@happylamatravel.com) - 42 48 46 16

### Prisen inkluderer:

- Landtransport jf. program
- Overnatninger jf. program (Kan ændres til tilsvarende)
- Transfers jf. program
- Måltider jf. program eksklusiv drikkevarer (M=Morgenmad, F=Frokost som kan være boxlunch eller picnic, A=Aftensmad)
- Entréer til seværdigheder jf. program
- Guide til seværdigheder og aktiviteter jf. program
- Dansk rejseleder - Jan "Lama" Tvernø
- Lokal engelsktalende rejseleder
- Happy Lama Travels tryghedsservice (Rejseinformationer for hurtig koordinering i tilfælde af krise)

### Prisen inkluderer ikke:

- Flybillet (Fra ca. 5.500 kr. pr. person)
- Provinstilslutning

- Omkostninger til Letter of Invitation, tadsjikisk multientryvisa og rejsetilladelser i Gorno-Badakshan<sup>\*2</sup>
- Anbefalet afbestillingsforsikring - Kontakt Happy Lama Travel<sup>\*3</sup>
- Obligatorisk rejseforsikring - Kontakt Happy Lama Travel<sup>\*3</sup>
- Individuelle forlængelser - Kontakt Happy Lama Travel<sup>\*4</sup>
- Evt. vaccinationer - Kontakt egen læge eller Statens Serum Institut
- Evt. fotoafgifter
- Drikkepenge og frivillige bidrag til kirker og lignende<sup>\*5</sup>
- Ikke nævnte måltider
- Alt andet som ikke er nævnt i program eller nævnt som inkluderet i prisen

#### Praktiske oplysninger:

- Dit pas skal være gyldigt til minimum 18. marts 2017 (Seks måneder efter udrejse)
- Ved tilmelding skal du fremsende kopi/scan/foto af pas til Happy Lama Travel
- Depositum på DKK 4.000 faktureres ved tilmelding
- Evt. flybillet faktureres sammen med depositum
- Evt. Afbestillingsforsikring faktureres sammen med depositum
- Evt. Rejseforsikring faktureres når den tegnes
- Restbeløb faktureres til betaling 4. juni 2016
- Deltagelse foregår på egen risiko

#### Tadsjikistan og Kirgisistan som rejselande:

På denne rejse bevæger vi os ud i et af verdens mindst besøgte områder. Det betyder at oplevelserne er mange, men faciliteterne begrænsede. Vi har imidlertid gjort vores bedste for at faciliteterne er de bedst tilgængelige, men du kan ikke forvente vestlig standard.

Pamir Highway, Den autonome provins Gorno-Badakshan og området omkring Osh kan lukkes for udlændinge uden varsel, hvis regeringerne i Dushanbe, Tadsjikistan eller i Bishkek, Kirgisistan finder det nødvendigt. Sker dette vil rejseruten blive ændret uden kompensation.

Forbehold for programændringer og forudsætningsændringer.

\*1 - Som udgangspunkt kun muligt i Dushanbe, Khorog, Osh og Khojand.

\*2 - Fås normalt ved indrejse på baggrund af Letter of Invitation. Happy Lama Travel koordinerer visumansøgningen for alle.

\*3 - Happy Lama Travel har et rigtig godt samarbejde med GOUDA, hvis forsikringer har en rigtig god dækning - Spørg Jan Tvernø

\*4 - Happy Lama Travel har mulighed for at arrangere forlængelser, hvis du vil blive længere tid i Tadsjikistan eller tage en smuttur til Usbekistan, Turkmenistan eller Kirgisistan - SPØRG !

\*5 - Det er kutyme at give drikkepenge i Tadsjikistan. Happy Lama Travel udarbejder et vejledende niveau før afrejse.

### Happy Lama Travel og Jan "Lama" Tvernø

Happy Lama Travel blev etableret af rejsevante Jan Tvernø i 2007 efter en rejse i Peru, som stadig er Happy Lama Travels store speciale i Sydamerika sammen med Ecuador, Bolivia og Galapagos.

Happy Lama Travel er på samme måde ved at etablere sig som specialist i de spændende centralasiatiske lande Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan, Kasakhstan og Mongoliet.

Happy Lama Travel arrangerer primært individuelle rejser og grupperejser på opfordring, hvor indholdet tilpasses ønsker og behov for oplevelser. Alt kan i princippet lade sig gøre og Happy Lama Travel har endnu ikke arrangeret to identiske rejser.

Happy Lama Travels eventyrlystne indehaver Jan Tvernø lægger stor vægt på personligt at have researchet de valgte destinationer og er derfor meget på farten for at sikre kvaliteten af din rejse. Jan har senest rejst i spændende lande som bla. Guyana, Sudan, Usbekistan, Kirgisistan, Mongoliet og Papua Ny-Guinea.

Happy Lama Travel er som loven foreskriver naturligvis medlem af Rejsegarantifonden med registreringsnummer 1940.

Læs om Happy Lama Travel på [www.happylamatravel.com](http://www.happylamatravel.com)

